

## “De snelste mens ter wereld.”

Dit boek vertelt de geschiedenis van het absolute wereldsnelheidsrecord en van de eenentwintig piloten die met hun vliegtuigen tot het uiterste gingen om dit te bereiken. Het is een geschiedenis van vindingrijkheid, moed, doorzettingsvermogen en nationale trots!

Het eerste naoorlogse snelheidsrecord, een gemiddelde snelheid van 975 km/u, werd gevestigd op 7 november 1945, het laatste op 28 juli 1976. Op die dag vloog Kapitein Eldon Joersz aan boord van een spionagetoestel ruim 3500 km/u. De SR-71 Blackbird vloog toen een kilometer per seconde of vijfentachtig keer sneller dan de eerste recordhouder, luchtvaartpionier Alberto Santos Dumont, in 1906.

Het boek bevat veel tot nog toe onuitgegeven fotomateriaal uit de privé-collecties van de beschreven piloten en prachtige kleuren vliegtuigprofielen.

Auteur Bart Vandamme (1964), koesterde vanaf zijn jeugd een passie voor lucht- en ruimtevaart. Hij is de voorzitter van Flanders Aviation Society, een vereniging gespecialiseerd in het organiseren van allerlei luchtvaart gebonden activiteiten.

Met een voorwoord van ESA astronaut Frank De Winne.

### TECHNISCHE FICHE

- Formaat: 155 x 235 mm
- Inhoud: ongeveer 300 pagina's en is rijkelijk geïllustreerd.
- Kostprijs: 24 €(prijs exclusief 5€verzendingkosten)  
**Wie voor 15 oktober intekent, betaald slechts 21€**
- Opmaak en druk: Uitgeverij Aspekt, Amersfoortsestraat 27 3769 AD Soesterberg  
ISBN-13: 978-90-5911-860-7
- Bestelling: Bestelling gebeurt door storting van het bedrag op rekeningnummer 001-2051122-36 van  
Bart Vandamme  
Vliegpleinstraat 3 8560 Wevelgem  
met vermelding 'De snelste mens ter wereld'.
- Inlichtingen: [bvandamme64@hotmail.com](mailto:bvandamme64@hotmail.com) of 056/32.59.12 (na 19uur)
- Afhaalpunt boek: bij verschijning, in de loop van de maand november, zal het boek beschikbaar zijn bij de auteur.